

Bugün Yalnızca Huruf-u Mukattaa'nın hatmi kalmıştır. Ene Ell H.V

Kapak:

“Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn.”

“Nûn. Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına!”

(68/1)

**HURUF-U
MUKATTAA**

**ELL HACC
HÜSEYİN VEDAD**

İstanbul

2016

HURUF-U MUKATTAA

ELL HACC
HÜSEYİN VEDAD

Editör: **ŞAFAK TUNÇ** Redakte/Tashih: **HIZIR ERCAN**

Baskı Tarihi

H.Zilkâde 1437 / M. Eylül 2016

İletişim

Web: **<http://huvallahu.com>**
e-mail: **ellhuve@hotmail.com**

Basım Yeri:

Seçil Ofset Matbaacılık
ve Ambalaj Sanayi Ltd. Şti.
Tel: (90) 212 - 629 06 15
www.secilofset.com

ISBN

978-605-64367-9-6

İ Ç İ N D E K İ L E R

DİBÂCE.....	1-2
HURUF-U MUKATTAA HAKKINDA BAZI GÖRÜŞLER.....	3-5
KUR'ÂN-I KERİM'DE YİRMİ DOKUZ SÛRENİN BAŞINDA HURUF-U MUKATTAA VARDIR.....	7-12
HZ. MEHMED ALİ ÖZKARDEŞ'İN HURUF-U MUKATTAA TARİFİ.....	13-21
HURUF-U MUKATTAA GEÇEN ZAMAN İÇİNDE MUHADDESUN MAKAMINDAKİ İNSANLARA MESAJ VEREN BİR HUSUSİYET TAŞIR.....	23-24
ZAMANIN KUTBU ALLAH'IN LÛTFETTİĞİ ENERJİYİ İNSANLARA YAYAR.....	25-27
HURUF-U MUKATTA SIR MIDIR?.....	29-35
HURUF-U MUKATTA"EL KİTAB" SIRRININ AÇILMASINI İHTİVA EDER.....	37-42
İNSAN ALLAH'I TANIDIĞI NİSPETTE TERAKKİ EDER; İNSAN ALLAH'I TANIDIĞI NİSPETTE İNSANDIR.....	43-44
YAYIMLANMIŞ ESERLER.....	45-47

***“Huruf-u Mukattaa, Benim Muhammed’ime
hususiyede hangi makamları ve hangi
hususiyetleri açacağını bildirdiğim hususi
harflerdir. Muhammed’imden sonra da zamanın
velilerinin Benim programımı hangi idrak ve
anlayışla açacağını anahtarlarıdır”***

DÎBÂCE

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Allah, insanları yaratmış ancak onları asla başıboş bırakmamıştır. Her zaman içinde kullarının nasıl yürümesi gerektiğini bildirmiştir. Her Zamanın Sahibi, Huruf-u Mukatta ile bildirildiği şekliyle insanlara yol gösterir. Huruf-u Mukattaa asla bilinmez bir sır değildir.

Geçen zaman içinde, Kur'an'ın nasıl idrak edilmesi isteniyorsa, Huruf-u Mukatta ile işaret buyrulmuştur.

“Benim mucizem Kur'an-ı Kerîm'dir” buyuran Hz. Muhammed (s.a.v) ve ondan sonra zamanın sahiplerine bu sırlar lütfedilmiştir.

Allah, insanların bilmesini arzu ettiği bilgileri şifrelerle bildirmiş, ama bu husus gizli kalsın bilinmesin diye değil de, **“Zamanın İnsanı bu şifreleri çözerek halka anlatsın”** şeklinde anlaşılmalıdır.

Bu hususun her zamandaki gönül ehline ait hususiyetler olarak bilinmesi gerekmektedir.

İslam âlimlerinden bazılarının göre, bu harflerin anlamlarını bilmemiz mümkün değildir. Bunlar Kur'an'ın esrarındandır ve anlamlarını yalnızca Allah bilir.

HURUF-U MUKATTA'A

Huruf-u Mukattaa bilinmez deęil, bilinir ama herkes tarafından deęil. Allah'ın yakınlık lütfettięi gönüllerin bildięi bir hususiyettir. Ancak burada esas olan şudur: **“Allah o gönülde açar ve o tecelliyi yapar.”**

Zamanın Sahibini anlayan Huruf-u Mukattaa'yı da anlamış demektir. Sevgili Peygamberimizden sonra peygamber gelmez, ama **“Zamanın İnsanı”** tatbikattadır. Bütün varlıklara hayat neşesi o noktadan yayılır. O noktada aynı zamanda manevi anlayış ve idrak verir. Her zamanda Allah'a yeni bir idrakle varılır.

Bir kimse Mürşid'imiz Mehmed Ali Bey Hazretlerine **“Beratımı Hz. Süreyya'dan aldım”** deyince. Mehmed Ali Bey, **“Hz. Süreyya benim Mürşid'im ellerinden ayaklarından öperim, öptüm de... Ama bu zaman benim zamanım... mühür bende... beratını benden alacaksın”** buyurarak Allah'ın her zamandaki açılmasına dikkat çekmişlerdir.

Bu zamanda bütün geçmiş velâyetin, Hatmül Velâyet'i tasdik etmesi de bu hususiyeti çağrıştırmaktadır.

Hüve't Tevfikü'r Refik
ELL HACC HÜSEYİN VEDAD

HURUF-U MUKATTA'A HAKKINDA BAZI GÖRÜŞLER

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

“**Mukattaa**” kelimesi Arapça bir isimdir. Kat’edilmiş, kesilmiş; kesik, ayrı anlamlarına gelir. “**Huruf-u Mukattaa**” ayrı ayrı yazılmış, bitişik olmayan harfler demektir.

İslâmi ilimler terminolojisinde ise Kur’ân-ı Kerim’de bazı sûrelerin ilk âyeti olarak gelen *Elif Lâm Mîm, Elif Lâm Râ, Hâ Mîm, Hâ Mîm Ayn Sîn Kaaf* gibi birkaç harften oluşan, bazen de *Sâd, Kaaf, Nûn* gibi bir harften meydana gelen bağımsız harflere “**Huruf-u Mukattaa**” denir. Bu harflerin anlamlarının ne olduğu hususunda başlıca iki görüş vardır:

Birinci görüşe göre bu harflerin manasını Allah’tan başka kimse bilemez. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) “**Allah’ın her kitabında bir sırrı vardır. Kur’an’daki sırrı da sûrelerin başlarında bulunan harflerdir. Her kitabın bir özü vardır; Kur’an’ın özü de bu hece harfleridir.**” dediği rivayet edilir. Bu görüşü benimseyenler, bu harflerin tefsirinden şiddetle kaçınmışlardır. Bunlara göre Huruf-u Mukattaa’dan muradın ne olduğunu kesin olarak Allah’ın bileceğini bu harflerin de müteşâbihattan olduğunu, alimlerin bunları anlamada aciz olduklarını söylerler.

HURUF-U MUKATTA'A

İkinci görüşe göre, Allah'ın kitabında insanların anlayamayacakları şeylerin bulunması doğru olmaz. Çünkü Allah Kur'ân-ı Kerim'i okunup anlaşılması ve amel edilmesi için göndermiştir. Bu sebeple de onda, anlaşılmaz hiçbir âyet bulunamaz. Bu görüşte olanlar, Huruf-u Mukatta'yı tefsir etmeye çalışmışlardır.

Bunları şöyle özetleyebiliriz:

1. Bu harfler, Allah'ın isimlerinde yer alan harfler-dendir. Nitekim Resûlüllah'ın (s.a.v.), "*Kâf Hâ Yâ Ayn, Sâd, Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf*" diye dua ettiği rivayet edilir.

2. Bu harfler, başlarında buldukları sûrelerin isimleridir. Zira bazı şeyleri harflerle adlandırmak, Arap-ların âdetlerindedir. Mesela *Hârise b. Lâm et-Tâî*'nin babasına "**Lâm**" derlerdi. Aynı şekilde bakır'a "**sad**", para'ya "**ayn**", bulut'a "**ğayn**", balığa "**nûn**", dağa da "**kaf**" denmiştir.

3. Çeşitli sûrelerin başlarında yer alan bu harfler, ondört değişik şekle sahiptir ve bütün harflerin aslını teşkil eder. Kur'ân-ı Kerim bu harflerle te'lif olunmuştur. Kur'an bu harfleri zikretmekle, mucize olduğuna işaret etmektedir. Yani Kur'an'ın cümleleri, ibareleri herkesin bildiği bu basit harflerden meydana gelmektedir. Öyleyse uğraşın bakalım, sizler de elinizden gelen bu imkanı kullanarak benzerini getirmeye çalışın. Siz meydana ge-

tiremediđinize göre Kur'an mucizedir denilmek istenmektedir.

4. Bazılarına göre bu harflerin her biri Allah'ın fiilî sıfatlarına delâlet eder. **Elif**, Allah'ın nimetlerine (a'lâsına-en yücesine), **Lâm** lûtfuna, **Mîm** yüceliđine işaret etmektedir.

5. Kimilerine göre **Elif** Allah'tan, **Lâm** Cebra-il'den, **Mîm** Muhammed'den kinayedir.

6. Bir kısmına göre de bu harfler, bir sözün bitip bir sözün başlangıcını gösterir. Arap edebiyatında bir söz bitip yeni bir söz başladığında “**dikkati çekmek**” için yeni sözün başına böyle harfler getirme geleneđi vardır. (Ateş, S, *Yüce Kur'an'ın Ç. Tefsiri*, 1, 88.)

Mukattaa harflerinin mânâlarının ne olduđu hususunda Resûlüllah'tan (s.a.v.) açık bir haber yoktur. Ancak Kur'an okumayı teşvik için her harfinden meydana gelecek sevabı anlatırken, Huruf-u Mukatta'nın her birinin ayrı ayrı harfler olduđunu ifade buyurmuşlardır.

KUR'ÂN-I KERİM'DE YİRMİ DOKUZ SURENİN BAŞINDA HURUF-U MUKATTAA VARDIR.

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Huruf-u Mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi okunmaz. Kelime olmadığı için de belli ve bilinen bir anlamı yoktur.

Huruf-u Mukattaa'nın Kur'ân-ı Kerim'deki yerleri de şöyledir:

Altı sûrede “**elif-lâm-mîm**” vardır. Bunlar; Bakara, Âl-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde sûreleridir. Â'râf Sûresi'nde de “**Elif-lâm-mîm-sâd**” bulunmaktadır.

Beş sûrede “**elif-lâm-râ**” vardır. Bunlar; Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr sûreleridir. Ra'd Sûresi'nde de “**elif-lâm-mîm-râ**” vardır.

Altı sûrede “**hâ-mîm**” vardır. Bunlar; Mü'min, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûreleridir. Şûrâ Sûresi'nde de “**hâ-mîm-ayn-sîn-kaf**” bulunmaktadır.

HURUF-U MUKATTA'A

Ayrıca, Şuarâ ve Kasas sûrelerinde “**tâ-sîn-mîm**”, Neml Sûresi'nde, “**tâ-sîn**“, Meryem Sûresi'nde “**kâf-hâ-yâ-ayn-sâd**”, Tâhâ Sûresi'nde, “**tâ-hâ**“, Yâsin Sûresi'nde “**yâ-sîn**“, Sâd Sûresi'nde “**sâd**“, Kaf Sûresi'nde “**kâf**“, Kalem Sûresi'nde de “**nûn**” harfi bulunmaktadır.

Abdullah b. Mes'ud'un (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir, demiyorum; ‘elif’ bir harf, ‘lâm’ bir harf, ‘mîm’ de bir harftir.” (Tirmizi)

Hakim-i Tirmizi'ye göre, münferit harfler, başında buldukları sûrelerin birer özetini ihtiva ediyorlar. Ancak onların bu sırrını peygamber ve velilerden başkası tam anlayamaz. Diğer insanların seviyelerini de göz önünde bulunduran Kur'an, onların anlaması için ayrıca o özet bilgiyi ilgili sûrelerde detaylı olarak açıklamıştır.

Hakîm et-Tirmizî, “**Allah'ın, Huruf-u Mukattaa ile başlayan sûrelerde anlatılan bütün ahkâm ve kıssaları bu harflere yerleştirdiğini, ardından bunları sûrenin içinde açıkladığını, bu şifreleri**

ancak Peygamber veya velîlerin çözebileceğini”
söylemiştir.

Hz. Yunus Emre şöyle buyurmuşlardır;

**“Dört kitabın mânâsı
Bellidir bir elifte
Sen elif dersin hoca
Mânâsı ne demektir”**

Muhyiddin-i Arabi, “Elif” ile Allah’ın ve vahyin kastedildiğini, “Mim’in, Hz. Muhammed’e (s.a.v) işaret ettiğini, aradaki “Lam’ın ise vahyi, Hz. Muhammed’e (sav) taşıyan Hz. Cebrail’i simgelediğini belirtir.

Şîa âlimlerinin Huruf-u Mukattaa hakkındaki görüşleri, genelde bu harflerin Cenâb-ı Hakk ile Hz. Peygamber arasında sır olduğu veya Allah’ın isimlerine delâlet ettiği noktasında yoğunlaşır. Bu harfler, yorumunu Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği müteşâbihlerden kabul edilmişlerdir.

İmam Ca’fer es-Sâdık Huruf-u Mukattaa’yı ism-i a’zamın Kur’an’a dağılan harfleri olarak görmüş ve söz konusu harflerden bu ismi ancak Hz. Peygamber ile “zamanın imamının” seçip çıkarabileceğini söylemiştir.

İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre her harf

HURUF-U MUKATTAA

Allah'ın bir isim veya sıfatının sembolüdür. Meselâ elif-lâm-mîm'in elifi "**Allah**", lâmanı "**latîf**", mîm'i de "**mecîd**" ismine tekabül eder (*Zerkeşî, I, 173*). Özellikle Meryem sûresinin başındaki kâf-hâ-yâ-ayn-sâd harflerinden her birinin, onunla başlayan çeşitli ilâhî isimleri sembolize ettiği şeklindeki rivayetler İbn Abbas'a nisbet edilmiştir (*Hâkim, II, 371-372; Süyûtî, el-İtkan, III, 22-23*).

İbn Kuteybe, Huruf-u Mukattaa'nın Allah'ın isimlerine delâlet ettiğini söyleyenlerin bununla Allah'ın isimlerine yemin edildiğini kastetmiş olabileceklerini belirtir.

İbn Abbas ve Saîd b. Cübeyr gibi âlimlere nisbet edilen bir başka görüşe göre bu harflerden bazıları Allah'ın zâtî isimlerinin, bir kısmı da sıfatlarının kısaltmasıdır. Meselâ elif-lâm-mîm, "**Ben Allah'ım, bilirim**", elif-lâm-râ, "**Ben Allahım, görürüm**", elif-lâm-mîm-sâd, "**Ben Allahım, (bilirim ve) hükmederim**" demektir (*Taberî, I, 207; İbn Kesîr, I, 57*). Zeccâc da bu görüşü tercih etmiş ve Araplar'ın belli bir kelimeye yine o kelimeden alınmış bir harfle işaret ettiklerini kaydedip buna Arap şiirlerden örnekler vermiştir.

İbn Abbas'a göre "**elif-lâm-mîm'deki elif Allah'a, mîm Muhammed'e, lâm ise Cebrâil'e delâlet eder ve bu terkip, "Bu kitap Allah katından Cebrâil vasıtasıyla Muhammed'e indirilmiştir"** anlamına gelir (*İbnü'l-Cevzî, I, 22; Fahreddin er-Râzî, II, 6*).

Huruf-u Mukattaa'nın dikkat çekme işlevine sahip olduğu görüşünü benimseyen bazı alimler bu harflerle öncelikle Mekke'de müşriklerin dikkatleri çekilerek onların İslâm'a davet edildiğini, kendilerine nübüvvetin kanıtlandığını, daha sonra aynı davetin Medine'de ehl-i kitaba yöneltildiğini ileri sürer.

Huruf-u Mukattaa ile başlayan yirmi dokuz sûrenin yirmi beşinde bu harflerden hemen sonra Kur'an'dan söz edilmesi, geri kalan dört sûrenin her birinde de aslında nübüvvet ve kitabın ispatıyla ilgili konuların yer alması, bu harflerin Kur'an vahyine dikkat çekmek için zikredildiğini gösterir. Bu yorum özellikle son dönem âlimleri arasında taraftar bulmuştur.

Huruf-u Mukattaa ilâhî isim veya sıfatların kısaltmasıdır. Bu görüşü benimseyen âlimler, söz konusu harflerin isim veya sıfatlara nasıl delâlet ettiği konusunda çok farklı görüşler ileri sürmüştür.

İbn Abbas ve İbn Mes'ûd'a nisbet edilen ve bazı âlimlerin tercih ettiği kaydedilen görüşe göre Huruf-u Mukattaa ism-i a'zâmın bazı sûrelerin başlarına dağılmış şeklidir. Meselâ elif-lâm-râ, hâ-mîm ve nûn harfleri bir araya getirildiğinde "**er-Rahmân**" ismi ortaya çıkmaktadır. Ancak ism-i a'zam kesin olarak bilinmediğinden Huruf-u Mukattaa'dan nasıl bir ismin oluşturulacağı belli değildir (*Taberî, I, 206; İbn Atıyye, I, 95; Fahreddin er-Râzî, II, 5-6; Süyûtî, el-İtkan, III, 23-24*).

HURUF-U MUKATTA'A

Kur'an okumayı teşvik eden, Allah'ın kelâmını okuyana her harfi için on sevap verileceğini bildiren ve bu arada “**elif-lâm-mîm**”in tek harf değil üç harften oluştuğunu bildiren hadisin dışında muteber hadis kaynaklarında Huruf-u Mukattaa'ya dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Netice olarak, İslâm âlimlerinin Huruf-u Mukattaa'nın yorumu konusunda ortaya koydukları görüşler iki grupta ele alınabilir. Daha çok ilk gelen âlimlerinden meydana gelen bir gruba göre Huruf-u Mukattaa, anlamını yalnızca Allah'ın bildiği müteşâbih âyetlerden olup bu harfler üzerinde yorum yapmak mümkün değildir. Dört halife, İbn Mes'ûd ve İbn Abbas gibi sahâbîlerin bu kanaatte olduğu ve pekçok âlimlerin de bu görüşe katıldığı bildirilir.

Bazı alimler de Huruf-u Mukattaa'nın mânasına dair Resûlullah'tan hiçbir açıklamanın gelmemesi, sahâbe ve tâbiîn âlimleri tarafından ortaya konulan çok farklı görüşlerin bir noktada birleştirilememesi, ayrıca teklif edilen mânalardan hiçbirinin Arap dilinde yaygın olmaması gibi sebeplerle bu mesele hakkında görüş bildirmemeyi tercih etmiş, söz konusu harflerin indirilişinde Allah'ın mutlaka bir hikmetinin bulunduğunu, ancak insanların idrakinin bu hikmeti kavrayamayacağını söylemekle yetinmişlerdir. (TDV İslam Ansiklopedisi /Huruf-ı Mukattaa)

HZ. MEHMED ALİ ÖZKARDEŞ'İN HURUF-U MUKATTAA TARİFİ

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Hazretimiz Mehmed Ali Özkardeş'in yapmış oldukları bir tefsire istinaden, Sevgili Rabbimiz ve Sevgili Efendimiz arasındaki hususi bir hitab söz konusudur. Kur'an 'da pek çok ayette; "**Ey Muhammed, onlara de ki**" şeklinde başlayan ifadeler kullanılmıştır.

Ancak Kur'an son derece şümüllü bir kitap olduğu ve her zamanda Rabbimizin kendisini irfan olma neşesi ve arzusu paralelinde verdiği ilhamlar doğrultusunda yazılı olarak binlerce defa, yazıya intikal ettirilmeksizin ise namütenahi Kur'an tefsirleri yapıla geliyor olduğu gibi, Huruf-u Mukattaa bahsinde de Rabbimizin her zaman dilimindeki insanlara hitab eden bir hususiyetini açtığı aşikârdır.

RABBİMİZ HURUF-U MUKATTAA İÇİNE YERLEŞTİRMIŞ OLDUĞU HUSUSİYETLER İLE SADECE SEVGİLİ EFENDİMİZ'E DEĞİL, SEVGİLİ EFENDİMİZ'DEN SONRA DERYAYI NURU MUHAMMED'DEN GÖRÜNECEK OLAN İLÂHÎ GÖNÜLLERE DE İLÂHÎ BİR MESAJ VERMEK ARZUSUNDADIR. YANİ, RABBİMİZ HURUF-U MUKATTAA İLE HEM SEVGİLİ EFENDİMİZ 'E, HEM DE SEVGİLİ EFENDİMİZ'DEN SONRA DERYAYI NURU

HURUF-U MUKATTA A

MUHAMMED'DEN ZUHUR EDEN ZAMANIN İNSANI OLAN GÖNÜLLERE ÖZEL BİR MESAJ VERMEKTEDİR. BİZ BU MESAJIN HUSUSİYYETİNİ, RABBİMİZİN HER ZAMAN DİLİMİNDE İNSANLARA DEĞİŞİK BİR YAŞAM LUTFETMESİ ARZUSUNA PARALEL OLARAK HURUF-U MUKATTA İÇİNDE HER ZAMANIN HATEM ARZUSUNU SAKLI TUTTUĞU VE HURUF-U MUKATTAASI VASITASI İLE ZAMANIN İNSANINA ÖZEL BİR MESAJ VEREREK HİTAB ETMİŞ OLMAK SURETİ İLE BU HUSUSİYYETİNİ O GÖNÜLDE AÇTIĞI VE TATBİKATA KOYDUĞU ŞEKLİNDE İFADE EDİYORUZ.

Zira, Rabbimiz bu ilâhi mesajını o zamanda açmak tenezzülünde bulunmadığı takdirde, bu mesajın hususiyetine o Zamanın İnsanı tarafından dahi vakıf olunması mümkün değildir.

Ancak Rabbimiz, kendi mesajında saklı olan ilâhi şifre yani Huruf-u Mukattaa çerçevesinde açıldığı gönle ilham lütfederek, Kur'an-ı Azim'i her zamanda huruf-u mukattaasında saklı tuttuğu ilâhi mesajın şifresinin sırrına bağlı kılarak fiiliyat ile tatbikata getirerek açıklamaktadır. O halde huruf-u mukattaa “**her zamanda**”, Allah'ın o zamandaki arzusuna bağlı olarak tatbikat ile beyan olmaktadır.

Cenab-ı Hakk'ın insan kalbine indirdiği beyanını hangi isimle indirdiğini tasdik edip bildirmesine “**es-**

manın cevher-i esrarına sahibiyet” denir. Huruf-u mukattaa harfleri Allah ile resulü arasındaki ilâhi işaretler olup bu hususiyettendir.

*Suretul A'raf: **Elif-Lâm-mîm-Sâd** Kitabun unzi-le...*

Aşık olarak Allah'ın Lâtif (yani lutfu rahmeti ile beyan ve muamele eden Zât-ı celle) ismi ile sadr-ı Muhammed'e hitabıdır. Yani Allah ve lâtif isimlerine mazhar ettiği resulüne “Ya Muhammed” diye seslenmesidir.

*Suretul Yunus: **Elif-Lâm-Râ** tilkel âyâtül kitab...*

Aşık olarak Allah'ın Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalbi Muhammed'e Allah'ın Ya Muhammed diye seslenmesidir.

*Suretul İbrahim : **Elif-Lâm-Râ***

Allah'ın Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın “Ya Muhammed” diye seslenmesidir.

*Suretul Râd: **Elif-Lâm-mîm-Râ***

Allah'ın Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın “Ya Muham-

HURUF-U MUKATTA'A

med” diye seslenmesidir.

Suretul Hicr : **Elif-Lâm-Râ**

Allah'ın Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile hitabıdır.

Suretul Hûd: **Elif-Lâm-Râ**

Allah'ın Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile hitabıdır.

Suretul Yusuf : **Elif-Lâm-Râ**

Allah'ın Lâtif ve Rahmanurrahim ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile hitabıdır.

Suretul Meryem: **Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd** : Elkâfi, Elhâdi, Yehdillahu linurihî men yeşâu (Allah nuru zatı için dilediğine hidayet eyler) ilâhi isimlerine mazhar ettiği ve aynullah olan sadr-ı Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile “Ya Muhammed” diye hitabıdır.

Suretul Tâ Hâ : **Tâ-Hâ**

Et-Tâhir ve El-Hâdî ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın seslenmesidir.

Suretul Şuarâ : **Tâ-Sîn-Mîm**

Tahir, Selim, El-Mümin isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile hitabıdır.

Suretul Neml: **Tâ-Sîn**

Tahir, Selim ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın “Ya Muhammed” diye hitabıdır.

Suretul Kasas: **Tâ-Sîn-Mîm**

Tahir, Selim, El- Mümin isimlerine mazhar ettiği kalbi Muhammed'e Allah'ın Ya Muhammed! diye hitabıdır.

Suretul Bakara: **Elif-Lâm-mîm**

Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile hitabıdır.

HURUF-U MUKATTA'A

Suretul Âl-i İmrân: **Elif-Lâm-mîm**

Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile hitabıdır.

Suretul Ankebut: **Elif-Lâm-mîm**

Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile hitabıdır.

Suretul Rûm: **Elif-Lâm-mîm**

Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile Ya Muhammed diye hitabıdır.

Suretul Lokman: **Elif-Lâm-mîm**

Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile “Ya Muhammed” diye hitabıdır.

Suretul Secde: **Elif-Lâm-mîm**

Allah, Lâtif ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile

“Ya Muhammed” diye seslenmesine işarettir.

*Suretu Yâ Sîn: **Yâ-Sîn***

Yehdillahu linurihî men yeşâu / Allah nuru zatı için dilediğine hidayet eyler”, Selim ve Es-Selam ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile “Yâ-Sîn” diye seslenmesidir.

*Suretu Sâd: **Sâd***

Allah'ın Sadr-ı Muhammed ile hitabıdır. Allah'ın yakınlık lütfettiği bütün sadırlar ona aittir.

*Suretul Mümin: **Hâ-mîm***

Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile hitabıdır.

*Suretul Fussilet: **Hâ-mîm***

Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile seslenmesine işarettir.

*Suretul Şûrâ : **Hâ-mîm-Ayn-sîn-kâf***

Hâk, Hâkim, Hakîm, Elmümin, Aynullah, Esselam,

HURUF-U MUKATTAA

Elkadir ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.

Suretul Zuhruf: Hâ-mîm

Hâkkun Hakîm Hâkk ile Hâkim (hükümdar ve hikmet sahibi olan Hâkk Teâlâ) ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.

Suretul Duhan: Hâ-mîm

Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.

Suretul Casiye: Hâ-mîm

Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.

Suretul Ahkâf: Hâ-mîm

Hâk, Hâkim, Hakîm ve El-Mümin ilâhi isimlerine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi isimleri ile seslenmesidir.

Suretul Kaf: **Kaaf**

El-Kadir ilâhi ismine mazhar ettiği kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhi ismi ile seslenmesidir.

Suretul Kalem: **Nûn** *vel kalemi ve mâ yesturûn*

Allah, Nûru Muhammed ve bütün mahlukat yani Allah'ın Nûr-u Muhammedi ile bütün ervah ve eşyayı vücuda getirmesini beyan eder. Nûr-u Muhammed, Nûr-u Hakk'tır, Halifeyi Hakk'tır: Bütün mevcudat için Hakk ile hâkim, mürebbi ve hak Resûl'dür.

HURUF-U MUKATTAA GEÇEN ZAMAN İÇİNDE MUHADDESUN MAKAMINDAKİ İNSANLARA MESAJ VEREN BİR HUSUSİYET TAŞIR

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Huruf-u Mukattaa her zaman içinde muhaddesun makamındaki insanlara mesaj veren bir hususiyet taşımaktadır. O gönül noktalarının hangi ilâhi meşrepten görüneceği Huruf-u Mukattaa ile işaret edilmektedir.

İlâhî enerji hem manevi hem maddi olarak tatbikattadır. Kur'an'da beyan buyrulan manevi enerjidir. Bu noktaların manevi enerjisini Rabbimiz o Zamanın İnsan'ına Huruf-u Mukattaa ile lütfetmektedir. O gönül Allah'ın Huruf-u Mukattaa ile lütfettiği ilâhi meşrep üzere Kur'an'ı beyan eder.

Allah'ın, Zamanın İnsanı vasıtası ile bütün insanlara lütfettiği hususiyet de ruhî bir enerjidir. Enerji denince sadece madde esas alınıyor. Hâlbuki Allah'ın lütfettiği enerji hem maddi hem de manevi enerji olarak değerlendirilmelidir. Ruhî enerji ve bütün enerjiler de buna dâhildir.

Zamanın insanından bütün insan gönüllerine kendi makamlarına göre yayılan enerji manevi enerjidir. Zamanın İnsanı, insan kalplerine Allah'tan aldığı enerjiyi vermektedir.

HURUF-U MUKATTA'A

Zamanın İnsanı'nın Allah'tan alarak insanlara verdiği enerji ile insan ruhları tekâmül etmektedir. Bu enerji insanları terakki ettirmektedir. Terakki eden insan artık Allah'ın arzu ettiği bir noktaya gelir. Çünkü manevi ve maddi terakki Allah'ın lütfettiği Âdem ile başlamıştır. Allah'ın arzusu insanın terakki etmesidir. Terakki eden ruh olduğuna göre buradaki enerjiyi maddi olarak değerlendiremeyiz.

Madde, ruhun terakki etmesi için ancak bir araçtır. Çünkü madde bu dünyada kalacak ancak ruh Rabbine yönelecektir.

ZAMANIN KUTBU ALLAH'IN LÜTFETTİĞİ ENERJİYİ İNSANLARA YAYAR

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Her insan deęişik yaratılmıştır. Her insan bir “**birey**”dir. Her varlık sadece Allah’a muhtaçtır. Her varlığı Allah yarattığına göre fark idrak ve anlayıştadır. Asliyyette ise her varlık O’ndan hâsıl olmuştur.

Zamanın kutbu her an için insanların terakki edip güzellik kazanması ve yaşamını idame ettirmesi için Allah’ın lütfettiğı enerjiyi insanlara yayar. O enerjinin hususiyeti Zamanın İnsanına aittir. O halde Sevgili Rabbimiz’in Huruf-u Mukattaa ile arzu buyurduğu hususiyet maneviyatta her zamanın şifresini içermesi anlamında, kendi içinde başlı başına bir etap olarak görülmesi icab eder.

Manevi yetişmenin düsturuna baktığımız vakit, bir kimse kişi olarak kendi gayreti ile bir yere kadar gelse bile, Kur'anı manevi yönden idrak edebilmek fiiliyat yolu olduğu için, manevi bir kapının açılması yani bir Mürşid eli tutulması icap eder.

O halde Rabbimizin bu ikazına dikkatli olmak, Kur'anı her zamanın velisine ilham ettiği düstur üzerinde gayret sarf etmek her müslümanın üzerine farzdır. Ancak

HURUF-U MUKATTAA

bu tarik-i müstakim olan manevi yol ile Kur'an'ı hakiki mânâda irfan edebilmek mümkün olur.

"Nun. Vel Kalem ve Ma Yesturun – Nun Yemin olsun kalem'e ve satır satır yazdıklarına!"

(Kalem 1) buyurulan âyet-i kerimede, Deryayı Nuru Muhammed'den zamanların mevcuda getirilmesini tasvir eden ilâhi düsturun esrarı da anlatılmaktadır.

O halde, Allahımız, Kur'anı her devirde her zamanın velisine lutfetmiş olduğu ilâhi neşesinin düsturu ile tefsir etmektedir. Buradan hareketle, Huruf-u Mukattaa konusunun manevi olarak bir etap şeklinde anlaşılması gerektiği belli olur.

Yani, her zamanın Kur'an anlayışı o zamanın velisindeki ilâhi neşe üzerinden ifade edildiği gibi, bu hususun idrakine gelindiği takdirde Kur'anı 'ın ahkâmı da idrak edilmiş olunur. Ancak Zamanın İnsanın, kalben tasdik edilmiş olması halinde, Allah 'ın o günkü tatbikatının idrak edilmiş olması mümkündür.

Peygamberimizin, **"Size paha biçilmez iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah 'ın kitabı Kur'an, diğeri de benim Ehl-i Beytim'dir. Bunlara sarılırsanız asla yanılmazsınız. Bu ikisinin hesabı kıyamet günü sizden sorulacaktır."** (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 323) buyurarak işaret ettiği **"Ehl-i Beyt"**

HURUF-U MUKATTAA

bu yolun "**ruhaniyeti**"dir. O halde Kur-an'ı Kerim'de Huruf-u Mukattaa konusunun surelerin başında pekçok defalar tekrar edilmiş olması ile bu hususiyetin ne kadar önemli olduğu anlaşılmalıdır.

HURUF-U MUKATTA SIR MIDIR?

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Huruf-u Mukatta Sevgili Peygamberimize bildirilmiş bir sırdır denilmektedir. Elbette Hz. Muhammed bütün hususiyetlerin toplandığı azim bir noktadır. Bununla birlikte Huruf-u Mukattaa ile Zamanın sahiplerine bildirilen manevi mesajlar da vardır.

Huruf-u Mukattaa sırdır; Allah'tan başka kimse bilmez deniyor. Ancak sır olarak kalacaksa hiç kimse bilmeyecekse Rabbimiz bunu Kur'an'da neden zikretsin?

Sır makam makamdır. Bir makama kapalı olan diğerine açık olabilir.

Huruf-u Mukattaa eğer bir şifre ise, Allah bu şifre ile her zamanın sahibine seslenir ve o gönül ile kendi arzusunun insanlara nasıl intikal edeceğini beyan eder.

RABBİMİZ ARZU ETTİĞİ GÖNÜLLERE BİLDİRMEK İSTEDİĞİ HUSUSLARI BU RUMUZLAR İLE BİLDİRMİŞTİR. BUNLAR GİZLİ KALMASI İÇİN DEĞİL ALLAH'IN O ZAMANDAKİ ARZULARININ O ZAMANA GÖRE AÇILIP ANLATILMASI İLE İLGİLİ BİR HUSUSİYETTİR.

HURUF-U MUKATTA'A

Enbiya (21) 7

“Ve senden önce, ancak kendilerine vahyettiğimiz adamları(ricali) elçiler olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun.” buyrulmaktadır.

Huruf-u Mukattaa zamana uygun olarak zikir ehlinin açacağı hususiyetlerdir.

Huruf-u Mukattaa hakkında “*ne olduğu bilinmez*” denilmektedir.

Halbuki Yûsuf sûresi 1. âyetinde,

“Elif Lam Ra işte apaçık kitabın âyetleri...” buyrulmaktadır.

Allah'ımız Kur'an'ı bizlere bilinmesin diye değil bilakis bilinsin ve anlaşılın da ilim ve terakki vesilesi olsun diye göndermiştir. Kur'an anlaşılacak isteniyorsa öncelikle bir “**Nâtık-ı Kur'an**” (konuşan Kur'an) bulunması icap eder. Nitekim Hz. İmam-ı Ali Sıffıyn Harbi'nde; Kur'an sayfalarını mızraklarına geçiren Muaviye askerlerinin bu tuzağına düşmemeleri için kendi askerlerine “**O sâmid-i Kur'an'dır** (susan kuran), **Ben ise Nâtık-ı Kur'an'ım** (konuşan kuran)” buyurarak bu ilâhî sırra işaret etmişlerdir.

Yakınlık bulmuş olan gönüller bu hususta vazifeli-
dir. O hâlde Kur'an'dan tam olarak istifade edilmek iste-
niyorsa Nâtık-ı Kur'an lazımdır.

Hz. Muhammed'in tek bir dünya bedeni olsaydı
Deryayı Nuru Muhammed o şekil ve suret olurdu.
Hâlbuki tekmil velâyet ve peygamberan Deryayı Nuru
Muhammed'den görünür ve onlarda Deryayı Nuru Mu-
hammed temsil olunur. Mademki Allah'ın Deryayı Nuru
Muhammed arzusu sonsuzdur, o halde Muhammed gö-
rönmeleri de sonsuzdur. Kaldı ki her âlemin Muham-
med'i vardır. O halde suret, şekil ve cismaniyet ile Hz.
Muhammed'i tahdit etmek mümkün değildir.

Hz. Muhammed Mekke ve Medine'de O deryadan
en mükemmel mümessil nokta olarak görünmüştür. Hz.
Muhammed'in miraç hususiyetleri daha önce hiçbir
peygambere lütfedilmemiştir. Hz. Muhammed ile beraber
Hz. Muhammed'i tasdik eden evliyasına da aynı hususi-
yetlerden hissementlik lütfedilmiştir. Hüve'nin hususiyet-
leri sonsuzdur ve asla tahdit edilemez. Geleceğe dair ne
varsa tek bilinen şey bilinemeyeceğidir. Rabbimiz hoş
sürprizleri sever. Açıldığı gönül noktalarına olan ikramla-
rından hoşlanır. Evliyasındaki sevinç Rabbimizin zâti se-
vincidir.

HURUF-U MUKATTA'A

Fussilet sûresi 1-6. âyetlerinde,

“Ha Mim. Rahman ve Rahim tarafından indirilmiş bir kitaptır ki, bilen bir kavim için Hû'nun âyetleri fasıllar halinde açıklanmış Arapça Kur'an'dır; müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ama onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki bizi çağırdığın Hû'ya karşı kalplerimiz kapalıdır, kulaklarımızda da bir ağırlık vardır, bizimle senin aranda bir perde (hicap) bulunmaktadır. Onun için sen istediğini yap biz de yapmaktayız. De ki; Ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Ancak bana, sizin ilâhınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Öyleyse hû'ya yönelin ve Hû'dan mağfiret dileyin. Vay o müşriklerin haline” buyrulmaktadır.

Fussilet sûresinde zikredilen **“Hâ Mim;**” Hak, Hakîm, El Mümin. Hakk ile hakim ve hikmet sahibi olan Allahû Teâla ilâhî isimlerine mazhar kıldığı kalb-i Muhammed'e Allah'ın bu ilâhî isimler ile hitap etmesine işaret etmektedir.

Âyette Hû noktası yani Deryayı Nuru Muhammed noktası beyan edilmiştir. Böylelikle Allah'ımız; **“Benim**

göründüğüm noktaya gidiniz O'na tövbe ediniz. Ben kabul ederim" buyurmaktadır. **'Muhammed'** (s.a.v) hamd edilen mânâsınadır. Yani hamededilen nokta Hakkın kendisidir. Nitekim maneviyatta **'Mürşid'**e varıp tövbe almak' vardır.

En fena inkâr, Allah'ın açıldığı gönül noktasını kabul etmemektir. Peygamberimiz; **"Ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Ancak bana, sizin ilâhınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor."** beyanı **"bir"** olan ilâhın peygamberinden görüldüğüne işaret etmektedir.

Öyleyse Hz.Muhammed (s.a.v) de açılan Hû'ya yönelip ve O'nda açılan Hû'dan mağfiret dilemek icap eder.

Peygamberimiz Mekkelilere; **"Şu dağın arkasında bir düşman ordusu var buraya saldırmak için bekliyor desem bana inanır mısınız"** buyurduğunda Mekkeliler, *"İnanırız ya Muhammed çünkü sen emin bir insansın, yalan söylediğini de duymadık"* demişlerdi. Ancak peygamberimiz; **"İlâhınızın bir olduğu bana vahyolunuyor"** buyurduğunda ise *"Hayır! Bunu kabul etmeyiz"* demişlerdi. Bugün de insanlar velâyetin hususiyetine inanmamaktadır. Bugün velâyete inanmayanların peygamberimiz zamanında ve ondan evvelki devirlerde peygamberleri tekzip edenlerden ne farkı vardır? Bu durum Allah'ın açıldığı gönül noktasını ka-

HURUF-U MUKATTAA

bul etmemek olur ki, Allah'ın bu lütuf ve rahmetinden mahrum kalmak demektir.

Hz. Mevlâna; **“Zamanın İnsanını kabul etmemek iblisten kalma bir mirastır”** buyurmaktadır.

Kur'an bütün varlıklar üzerine indirilmiştir. Kur'an'da buyrulan zikir ehlinden muradın **“velâyet topluluğu”** olduğuna işaret edilmektedir.

Allah, Hz.Muhammed ile kendini en güzel ve en latif şekliyle anlatmıştır. Bu da Allah'ın kullarına ne kadar lütûfkar olduğunu göstermektedir.

Burada sıfat ve zât noktaları da işaret edilmiş olmaktadır. Allah, Muhammed yolu ile yani her zamanda açıldığı velâyet gönülleri ile insanlara rahmetini sunmaktadır. Allah'ı kabul kolaydır, ancak insanı anlamak zordur denilmektedir.

Allah kendisinden yaratmış olduğu insan varlığına en güzel şekilde lütuflar yapmıştır. Huruf-u Mukattaa, Allah'ın lâtif işaretler ile velayet gönüllerine lütfunu göstermektedir.

Nasıl ki Ku'ran kıyamete kadar bakidir o halde Allah, Huruf-u Mukattaa ile kıyamete kadar zuhur edecek olan evliyasına hitap edecek demektir. Huruf-u

HURUF-U MUKATTAA

Mukattaa, Allah'ın her zamanda yakınlık verdiği gönüllerine olan letâfetini ve bu lütfu yaparken o zamanın insanına mazhar edeceği hususiyetleri işaret eder.

HURUF-U MUKATTA"EL KİTAB" SIRRİNİN AÇILMASINI İHTİVA EDER.

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Beyan:

“Huruf-u Mukatta, Benim Muhammed’ime hususiyede hangi makamları ve hangi hususiyetleri açacağıımı bildirdiğim hususi harflerdir. Muhammed’imden sonra da zamanın velilerinin Benim programımı hangi idrak ve anlayışla açacağıının anahtarlarıdır”

Her zamanın gönül noktası Huruf-u Mukatta’yı kendi zamanının anlayışı içerisinde açar ve anlatır.

Allah’ımızın Kur’an-ı Kerim’de lütfettiği bu harfler, Hz. Muhammed’in programında olan ve Zamanın Sahipleri ile açılacak olan hususiyetleri işaret etmektedir. Bu isimler bilinmez değil, hususiyede olan isimlerdir ve **“el Kitab”** sırrının açılmasını ihtiva ederler.

İnsan, Allah’ın bir parçasıdır. Allah’ın insanda kendisini izhar etmesi, Allah’ın kendisinden kendisine mülkü izhar etmesidir. Evliyanın **“el mülki li” / mülk Benimdir**” buyurması bu noktayı da işaret etmektedir.

HURUF-U MUKATTAA

Mülk olarak görünen nokta, Allah'ın o noktadan izhar-ı zamir eylemesidir.

Allah'ımızın insanı cennette yaratmasından murat, Allah'ın kendisinden neşet eden zevklerin hususiyetini tatbik etmek içindir.

İnsan, yaşamını bu inancı esas alarak tertip edip düzenlemeli ve bu anlayışa uygun hareket etmelidir.

Enam sûresi 8. âyetinde;

“O'na bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, artık kendilerine hiç göz açtırmazdı.”
buyrulmaktadır.

Zamanın Mürsel noktasının hususiyetini idrakten acze düşmüş olanların anlayışları bu âyette ortaya konulmaktadır.

Sevgili Efendimiz melek değil, meleği halk eden noktadır. Hz. Pirimizin gösterdiği kerametler meleklerdir. Melek kuvvet mânâsındadır. Evliyaullahta zuhur eden keramet-i ilâhiye o velinin kuvvetlerini temsil eder ve **“Melek”** ismi ile isimlendirilir.

Huruf-u Mukattaa, Sevgili Peygamberimize bildirilen ilmin ileri zamanlarda nasıl anlaşılması ve idrak edilmesi gerektiğini ifade eden bir hususiyet taşımaktadır. Huruf-u Mukattaa Sevgili Peygamberimize verilen ilâhi ve manevi anahtarlardır. Neden Peygamberimize verildi? Çünkü “**DİN**”in mânâ ve idraki Sevgili Peygamberimiz ile geçerlidir. Bu ilmin zaman içerisinde nasıl anlaşılması lazım geldiği ile ilgili hususiyeti Huruf-u Mukattaa işaret etmektedir.

Huruf-u Mukattaa bu anlayışın kademelerini ve makamlarını işaret eden bir konudur. Rabbimiz her Zamanın Sahibini bir makamdan lütfetmektedir. Bugünkü makam HÜVE’dir. O halde dinin idraki Hüve hakikatine göre olmalıdır. Hüve noktasındaki idrakte varlıkların hepsi bir bütün görülür. Her varlık Allah’ın zâtîyet-i ilâhîyesinden kendisine lütfedilen makamdan görünür.

Her zamandaki manevi kişiler kendi zamanlarındaki anlayış üzerine HÜVE’yi değerlendirmişlerdir Kur’an’da pek çok ayette HÜVE zikrediliyor.. Kur’an’da zikredilen HÜVE, Allah’ın sonsuzluğu işaret etmektedir. Allah, HÜVE’yi işaret eden bir isimdir. Allah’a benzer bir isim yoktur.

Hüve, yaratılan her varlığı ve yedi semanın fevkinde yaratılmış bilmediğimiz bütün varlıkları da kapsamaktadır.

HURUF-U MUKATTA'A

DÜNYADA YAŞAYAN HER İNSAN GÜNÜ GELDİ-
ĞİNDE DÜNYADAN İLÂHÎ ÂLEME GÖÇECEKTİR.
İLÂHÎ ÂLEME GİTTİKTEN SONRA İNSAN BİR BAŞKA
İDRAKE GELECEKTİR. DÜNYA YAŞAMI İSİM VE SI-
FATTIR. AMA İLÂHÎ ÂLEMDE İSİM VE SIFAT TATBİKA-
TI DÜNYADAKİ GİBİ DEĞİLDİR. İLÂHÎ ÂLEMDEKİ
TATBİKATI ORADA ÖĞRENECEĞİZ. RABBİMİZ ORA-
DA KENDİSİNİ NASIL TANITACAK BİLMİYORUZ. O
YÜZDEN BİZ DAHA DÜNYADA İKEN İLÂHÎ KUDRETİ
İSİMLERDEN MÜNEZZEH OLARAK HÜVE HAKİKATI
İLE ZİKREDİYORUZ. BÖYLECE ZİKREDİLEN BÜTÜN
İSİMLERİN ÜZERİNDE BİR İDRAK İLE O'NU ZİKRET-
MİŞ OLUYORUZ.

Rabbimize bu imkânı lütfettiği için sonsuz
müteşekkirimiz. Bunun ne kadar ileri bir rahmet olduğu her
türü idrakin üzerindedir. O halde Allah'ı her şeyden ten-
zih ederek iltica etmek icap eder.

Sevgili Efendimizden önce zuhur eden peygam-
berlerin hepsi bir makamı temsil etmektedir. Rabbimizin
“**NÜBÜVVET**” arzusu Peygamberimiz ile hatim olmuş-
tur.

Sevgili Peygamberimizin lütfetmiş olduğu anlatı-
mın hususiyetinin nasıl idrak edilmesi gerektiğini Zama-
nın İnsanı bildirmektedir. Sevgili Peygamberimizden
sonraki Zamanın Sahipleri'nin hepsinin hususi makam-

ları vardır. Rabbimiz, Peygamberimiz'den zamanımıza kadar irsal eylemiş olduğu velâyet noktaları ile bugüne kadar nice hususiyetleri açarak çok ileri terakki lütfetmiştir. Peygamberimizden bugüne kadar gelen velâyet, Rabbimizin velâyet programını tatbik etmişlerdir.

“**Peygamberlik**” Sevgili Efendimiz ile lütfedilen anlayış ile ikmal olunmuştur. Peygamberimizden bu zamana kadar zuhur eden velâyet noktaları da “**Velâyet**” hususiyetini ikmal etmişlerdir.

Hatmül Velâyet hususiyeti ile de Rabbimiz “VELÂYET” arzusunu “HATİM” buyurmaktadır.

Huruf-u Mukattaa, Rabbimizin ilâhî programının şifreleridir. Ve bu hususiyet Rabbimizin Hatmül Velâyet kemalatında açılmaktadır. HATMÜL VELÂYET, RABBİMİZİN NÜBÜVVET VE VELAYET ARZUSUNDAKİ AÇILMALARIN İNSANLAR TARAFINDAN DEĞİL ALLAH TARAFINDAN OLDUĞUNUN İDRAKİNE VARILMASINI ARZU BUYURUR.

İslâm dünyası, Zamanın Sahibinden lütfedilen arzuya uymuş olsaydı ayrılıklara düşmezdi. Dini kendi idrak ve anlayışlarına göre insanlara dayatanlar, insanları ayrılığa düşürmüştür. Din adına konuşanlar Zamanın Sahibinden zuhur eden ilahi arzuya uygun hareket etmelidir.

HURUF-U MUKATTAA

Rabbimiz dinde kimi yetkili kıldıysa ona uymak icap eder.

İNSAN ALLAH'I TANIDIĐI NİSPETTE TERAKKİ EDER; İNSAN ALLAH'I TANIDIĐI NİSPETTE İNSANDIR.

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

Hüve'den başka mevcudiyet yoktur; varlık olarak değerlendirilenler Hüve'nin çeşitli şekillerdeki görünmeleridir. Hüve'nin varlıklar üzerindeki tecellisini idrak etmek icap eder; asliyyet O'dur.

İnsan, Allah'ı tanıdığı nispette terakki eder. İnsan, Allah'ı tanıdığı nispette insandır. Maneviyattaki terakki-den murat Allah'ı, Allah'ın bildirdiği şekilde tanımaktır. Bu idrakle gelenlere Allah'ımız yeni âlemler lütfeder ki, oradaki idrake varılsın. Bu âlemdeki terakkisini tamamlayanlara bu âlem artık terakki vermez, o zaman yeni bir âleme geçilmesi icap eder ki, oradaki terakki tahsil edilebilsin.

Bu âlemde yaşıyoruz ve belirli bir idrake geliyoruz. Ama bu âlemin bir sınırı vardır. Bunun üzerinde terakki etmek için buradaki bilginin üzerinde bir bilgi olması söz konusudur. Diğer âlemlerdeki yaşamımızda bu âlemin üzerinde bir terakki anlayışı olduğunu düşünmemiz gerekir. Velâyet yolunda yürüyenler bu terakki için gerekli ilmi tahsil ediyorlar. Çünkü onlar Allah'ı, Allah'ın bildirdiği gibi tanıyorlar.

HURUF-U MUKATTAA

Velâyet yolunda olanlar Allah'ın vahdaniyetini ve hususiyetlerini daha bu âlemde tahsil edip terakki ettikleri için her an Allah'a şükrederler.

Yâ Rabbi bizi her âleminde şükreden kullarından eyle. Amin.

Huve't-tevfiku'r Refîk
ELL HACC HÜSEYİN VEDAD

YAYIMLANMIŞ ESERLER

- 1.KURBU NEVAFİL (DUA KİTABI)
- 2.HİDAYET-İ İLMİYE
- 3.İSLÂMDA MANEVİ HAKİKATLER VE YOLLAR
- 4.SÜREYYA DİVANI (İlaveli İkinci Basım)
- 5.FETHÜL AHFA
- 6.ZİKİR VE NEFİS MERTEBELERİ
- 7.EHL-İ BEYT
- 8.RİSALET-İ GAUSİYYE
- 9.YİRMİ ÜÇ YIL
- 10.HATMÜL VELÂYET
- 11.HAKİKAT KÖŞESİ
- 12.İLÂHİ İKAZ
- 13.KELÂM-I MANEVİ SOHBETLER -I-
- 14.ESMÂ-İ CELİLE-İ İLÂHİYE İSM-İ AZAM-I HUSUSİ
- 15.HZ. FÂTİME

16.EL MUSAVVİR

17.MEKTÛB-İ TİRMİZÎ

18.SEB'AN MİNEL MESANİ

19.MUHABBETLİ GÖNÜLLERE BİR TEZKİRE

20.RUHULLAH

21.VAHDET -İ VÜCUD

22.VAHİY VE AKIL

23.DÜSTUR

24.MÜRŞİD-İ MUHKEM DERVİŞ-İ SADIK

25.ÂYETLER VE HADİSLER

26.İNKİLÂB-I KEBİR ASLA KALBOLUŞ

27.DERYAYI NURU MUHAMMED

28.SIRR-I HATMÛL VELÂYET

29. GÜLZÂR-I MA'RİFET

30. NAME-İ HUSUSİYE

31. EL HÜVE

32. KUR'AN-I SIRR-I İLÂHÎ
33. HAZRETİ HATİCE
34. EHL-İ BEYT-İ MURTEZA
35. ÂDEM'DEN GÜNÜMÜZE ALLAH DİNİ
36. ÂDEM'DEN GÜNÜMÜZE DİN VE DEVLET
37. SIRR-I CUMA
38. MİRAC
39. ASR-I SAADET
40. RUH VE NEFİS
41. ZAMAN
42. KELÂM-I MANEVİ SOHBETLER -II-
43. HÂTM-İ DİN
44. EI İNSAN
45. HÂTİM-İ VELÂYET - EZ AHFA
46. HURUF-U MUKATTAA

Bu Kitap Bilâbedel HediyeDir.